

1929 yılında Ramazan ayının ilk günü Tokat'ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde dünyaya geldi. Dokuz yaşında hafızlığını tamamladı. İlk üstadı, ona İslâmî terbiye veren babası idi. Hafızlık yapmasında annesinin rolü de büyüktü. Babası Kur'an okutmanın yasak olduğu 1940'lı yıllarda geceleri gizlice Kur'an okuttuğu için hapsedilmiş, eziyete uğramıştı. Babası on dört yaşında iken onun Ali Haydar Efendi ve diğer üstaplardan ders almak için İstanbul'a gönderdi. 1950 yılında 21 yaşında iken üstadı Ali Haydar Efendinin tavsiyesi üzerine tahsiline devam etmek için Mısır'a gitti. Ezher Üniversitesinde Muhaddis Abdülvehhab Buhayrî, Usul âlimi Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Mısır Müftüsü Haseneyn Mahluf, Ezher Şeyhi Mahmud Şeltût, Muhaddis Abdülvehhab Abdüllatif gibi çok değerli üstaplardan ders aldı. Üniversite dışında son Osmanlı Şeyhulislâmı Tokatlı Mustafa Sabri Efendi ve Şeyhulislam Ders Vekili Düzceli Muhammed Zahid el-Kevserî'den istifade etti. Sekiz yıl Mısırda kaldı. Sonra İstanbul'a döndü. İcazet aldığı alimler arasında Muhammed Zahid el-Kevserî, Abdülfettah Ebu Gudde, Abdürrezzak el-Halebi, Muhammed Edîb el-Kellâs ve Ebul-Hasen en-Nedvî gibi alimler vardı. Üstadımızın yurt içinde ve dışında mutedil İslam cemaatleriyle sıkı irtibatı ve dolayısıyla pek çok dostu vardı. Üstadımız, Türkçe ve Arapça yazı kabiliyeti olduğu halde hayatını sadece tedris, terbiye ve tevcih ile geçiren "Müderis Âlimler"dendi. Sadece Seyyid Kutub'un "Fî Zılâli'l-Kur'an" mütercimleri arasında yer aldı. Hayatında hiç değişmeyen bir ders programı vardı. Fatih Camiinde Cuma sabahları Sahih-i Buharî, Pazar sabahları Şifa kitabı okuturdu. Ayrıca her akşam evinde Hadis dersi verir, talebeleri de onun huzurunda belirli bir program göre Tefsir, Fıkıh, Usul veya Hadis Usulü okuturlardı. Kendisi Şerâ mezunu olduğu ve Kadılık ihtisası yaptığı halde Fıkıh ve Fıkıh Uslû ile yetinmedi. Kütüb-i Sittelyi birkaç defa ve Kadı İyaz'ın eş-Şifa kitabını on defa okuttu. Müezzin mahfilinde hocamın huzurunda baştan sona eş-Şifa okutmak bana nasib oldu. Keşşaf, Beyzavî, İbn Kesir, Nesefî ve Celâleyn tefsirleri gibi kadîm tefsirleri, Sabunî'nin Ahkâm Âyetleri Tefsiri'ni, el-Lübab, el-İhtiyar, Merakî'l-felâh, Hidaye gibi fıkıh kitaplarını, Abdülfettah Ebu Gudde'nin muhtelif kitaplarını okuttu. Üstadımız Fatih Camii ve civarında 1958 yılından 2018 yılına kadar kesintisiz altmış yıl İslâmî ilimler dersleri verdi. Onun halkasında 2500 (iki bin beşyüz) İlahiyat ve İslami ilimler talebeleri ders gördü. Yetiştirdiği vefakâr talebeleri üstad oldular, bugün ülkemizin farklı yerlerinde eğitim, davet, irşad ve siyaset görevlerinde bulunmaktadırlar. Üstadımız okunacak kitaplar yazmadı, toplumu aydınlatacak, şuurlandıracak ilim adamları yetiştirdi. Üstadımız vakarlı ve heybetli idi ama talebelerine karşı yumuşaktı. Hafızlara çok değer verir, hafızlık icazet merasimlerine katılırdı. Ona göre hafızlık diploması, en değerli diploma idi. İlahiyat kız talebeleri ve hafız kızları ilme teşvik eder ve onları mücahide olarak kabul ederdi. Hocası Kevserî'nin ismini taşıyan Kevseriyye Medresesi'ni görse çok mutlu olurdu. Kınayanların kınamasından çekinmezdi. Sessiz çalışır, TV programlarına çıkmayı ve şöhreti sevmezdi. Bütün derdi ve gayreti dersleri idi. Derslerinde en önemli özelliği, selef âlimlerinden örnekler vermesi veya birlikte olduğu üstaplardan tarihî ve ilmî hatıralar anlatmasıydı. Süfyan b. Uyeyne'nin şu sözünü sık sık tekrarlardı: "Salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet yağar." Üstadımız İslam dünyasının sorun ve problemleriyle yakından ilgilenirdi. Filistin meselesi onun için ümmetin ana meselesi idi. Filistin mücahidlerine daima dua eder ve onlara yardım ederdi. Muhacir Suriyeli kardeşlerinin problemleriyle yakından ilgilenirdi. Doğu Türkistanlıların ve oradan gelen talebelerin dertleriyle dertlenirdi. Üstadımız günlük siyasete girmeyi şiddetle reddettiği halde, kendisini evinde veya camide ziyaret eden siyaset erbabına ve yöneticilere samimî tavsiyelerde bulunur, onlara Kur'an ve Sünnet ışığında hitap ederdi. Siyasîlere hayrı tavsiye eder, Kur'an ve Sünnete aykırı söz ve davranışlarını gördüğünde faydalı ve mutedil eleştirilerde bulunurdu. Üstadımız, ilim, irfan ve tedrisatla dolu doksan bir yılı aşan bereketli bir hayattan sonra 19 Şubat 2021 yılında vefat etti. Fatih Camii minarelerinin gölgesine defnedildi. Üstadımızın Fatih Camiindeki dersleri hiç bitmeyecek, aralarında bu satırları yazan kardeşiniz de olmak üzere talebeleri onun yerini dolduramayacaklarını gayet iyi bilmelerine rağmen Cuma sabahları Sahih-i Buharî halkası, Pazar sabahları eş-Şifa halkası ve diğer derslere devam edecekler, üstadın yerini boş bırakmayacaklardır. Rabbim Emin Saraç hocamıza rahmet, talebelerine gayret ihsan eylesin. Rabbim Cennette buluştursun.